



Kwekerij Sunsister

# Salvia paradijs

Een allesomvattend artikel maken over Salvia is onmogelijk. Over het plantengeslacht zijn hele boeken verschenen en AnneMarie van Mil van Kwekerij Sunsister kan er uren over praten. Veel beter is het om persoonlijk haar kwekerij te bezoeken, om daar een wandeling te maken tussen al haar planten. Om te kijken, te ruiken, te voelen en te proeven.

TEKST EN FOTOGRAFIE EMIEL VAN DEN BERG

**W**ie het plantengeslacht *Salvia* wilt ontdekken, koopt óf het boek *Salvia's - Gids voor liefhebbers* en vakmensen van John Sutton óf bezoekt Kwekerij Sunsister – allebei is het mooiste. ‘Liefst pas vanaf het einde van het voorjaar, want dan beginnen de eerste soorten met hun bloei’, vertelt AnneMarie van Mil. Veel mensen kennen AnneMarie van de plantenbeurzen waar ze jarenlang haar planten aanbod, met Bingerden waar ze elf jaar lang aan deelnam als haar grote favoriet. Op die beurzen is ze al een paar jaar niet meer te vinden; wie haar planten wilt kopen doet dat tegenwoordig via internet of reist af naar de kleine kwekerij in Naaldwijk.

Eerst kort wat botanische info. *Salvia* telt bijna duizend soorten en is daarmee een van de grootste plantengeslachten. Nog omvangrijker geslachten zijn onder andere *Acacia*, *Solanum* en *Euphorbia*. *Salvia* komt haast overal ter wereld voor – ‘veel soorten groeien van nature in Mexico of rond de Middellandse Zee, in Nederland is alleen *S. pratensis* inheems’ – en in een klimaat met amper vorst kun je door soorten af te wisselen een heel jaar bloei realiseren. ‘In Nederland beginnen de eerste in het voorjaar te bloeien en een groot aantal bloeit door totdat de eerste nachtvorst er ergens in december een einde aan maakt.’ *Salvia* behoort tot de Lamiaceae, de lipbloemfamilie, ook bekend onder de oude naam Labiatae.